

## Pim-pam-pet en zoenen op de camping

**Auto's, dat waren 'dingen' die een ander had in de jaren '50. Slechts hier en daar stond een auto voor de deur geparkeerd. Mijn vader, die als architect vaak de provincie in moest naar plekken die met openbaar vervoer slecht bereikbaar waren, besloot in 1956 een auto aan te schaffen: een tweedehands Ford Consul bij de firma Kooij in Den Dolder.**

Een auto betekende ook dat we er iets mee konden voor de vakantie. Die zomer (1956) werd besloten met kennissen, de familie Van de Stad, op de Veluwe te gaan kamperen. Voor ons was dit een nieuw fenomeen. Een tent en ander kampeergerei werden geregeld via de dump op het Leidseveer. Dus alles uiterst degelijk en zwaar.



- Met de auto op vakantie naar de Veluwe -

Hoe de ontvangst op het kampeerterein (Rabbit-Hill in Nieuw-Milligen) was weet ik niet meer, maar we konden zelf een plek in het bos uitzoeken en dit werd een plek aan de rand van een zandvlakte. De tenten een beetje hoog, zodat de eerste de beste regenbui niet de tent in zou lopen. Gebruikelijk was toen nog dat je ook geultjes groef rondom de tent om dat te voorkomen.

### Gat in de grond

Om het eten koel te houden groef je een gat in de grond dat met stokken

verstevigd werd en op een of andere manier werd daar een deksel bij bedacht. Koken werd op primussen en benzinebrandertjes gedaan, op de grond of een gammel kastje, want campingmeubilair bestond nog niet. Pannen en borden kwamen gewoon uit de keuken thuis.

Bij mooi weer bestond het programma vooral uit lange wandelingen door de bossen maken. Dat we dat nog leuk vonden op die leeftijd! Gemiddeld waren de kinderen ongeveer

12 jaar. Hoe we ons oriënteerden weet ik ook niet want het was vooral veel bos en weinig (wandel-) paden. Eén houvast was er wel: er liep in onze omgeving een kleine hoogspanningsleiding over de Veluwe en die mastjes kwamen we dan wel tegen en dan liepen we daar langs terug.

Wat ook erg leuk was: paddestoelen zoeken om op te eten! Cantharellen oftewel eekhoortjesbrood? In ieder geval gingen de cantharellen in de pan en dat vonden we heerlijk. 's

Avonds maakten we gewoon een vuurtje, dat kon ook allemaal toen. Nee, er was niemand met een gitaar bij, maar er zal wel gezongen zijn, vrees ik.

### Spelletjes

Het leukste was met de meiden van de familie Van de Stad in de tent spelletjes doen als het regende, pim-pam-petten of zo. Niet zo opwindend, maar wel dat de verliezer gezoend moest worden. Dat begon al gauw te wennen, dus was het de

### Deze week o.a.:

- Zwembad Timp



- Pag 3

- Wat is uw foto?



- Pag 5

- Vakantie Special



- Pag 11  
t/m 17

- Kikkervisjes, appeltjes jatten en andere bezigheden



- pag 18

kunst te verliezen. Of was het nou andersom?

Ik weet nog wel dat ik na die vakantie nog vaak op de fiets helemaal naar Tuindorp, aan de andere kant van de stad voor ons, reed om een van die meisjes nog te ontmoeten. Ze was zelfs drie jaar ouder dan ik!

Ed. Schulte

Burg. van Beugenstraat 22

Oosterhout

0162-422315



- Kamperen op de Rabbit Hill in Nieuw Milligen. Foto's familie Schulte -



## Eén jaar De Oud-Utrechter

**De tijd vliegt, weten we met z'n allen. Dat De Oud-Utrechter alweer een jaar bestaat is daarom niet verwonderlijk, maar wel zo leuk om bij stil te staan. Vorig jaar nam FC-Utrechtbaas Frans van Seumeren het eerste nummer in ontvangst en gingen we er met bijna 50.000 kranten tegenaan. Inmiddels zitten we op de 54.000 stuks en het is duidelijk dat de lezers de nieuwe Utrechtse krant, die iedere veertien dagen verschijnt, zeer waarderen.**

Iedere dag opnieuw krijgen we nog steeds veel lof toegezwaaid van lezers die zeggen dat ze naar de krant uitkijken. Op sommige afhaalpunten zijn de kranten dan ook soms heel snel weg. Een enkeling liet ons ook weten wel eens een traantje te laten omdat bij de vele verhalen, die door u zelf geschreven worden, nogal eens goede bekenden van vroeger en toen passerden. Ook krijgen we vaak de wens toespeeld dat de krant nog lang mag bestaan, en dat zijn wij dan ook zeker van plan. Met uw steun, en die van de adverteerders die ons ook steeds beter weten te vinden, is en blijft De Oud-Utrechter uw krant die met veel plezier terugkijkt op de tijd van toen. Om het te vieren krijgt u van ons dit keer nog meer pagina's om te lezen via een vakantiespecial die u voor een keer ook buiten Utrecht brengt.

Ton van den Berg  
Redacteur De Oud-Utrechter

stenhouwerij  
**Joh. Jansen & Zn.**  
Specialist in grafmonumenten

Gansstraat 130  
3582 EL Utrecht  
telefoon 030 251 69 55  
info@stenhouwerij-jansen.nl  
www.stenhouwerij-jansen.nl

De speciaalzaak van  
Midden Nederland  
**Voor dames met  
een maatje méér**  
vanaf maat 44-56.

Voorstraat 72 • 4132 AT Vianen  
Tel: 0347370001

Openingstijden: di-do 10:00 tot 17:30 uur  
vr 10:00 tot 20:00 uur  
za 10:00 tot 16:30 uur

